



Indien interesse - Si vous êtes intéressé

myriam_baeten@telenet.be

0473 82 81 51





Overleven als Nacht und Nebel

Een verhaal van twee jaar geweld en ontbering

Pieter Paul Baeten



1941. Terwijl België kreunt onder de bezetting is Pieter Paul Baeten leerling in het atheneum van Berchem. Ook daar heerst een strijd. Eén leerkracht verschijnt in het zwart uniform van de SS voor de klas en zet leerlingen aan om naar het Oostfront te trekken. Een andere leraar zet zich dan weer af tegen de nazi's en probeert de leerlingen te herinneren aan de waarden als vrijheid en democratie. Pieter Paul en zijn makkers sluiten zich aan bij de Witte Brigade-Fidelio in hun thuisstad Lier. Op zijn vijftiende verspreidt hij al pamfletten. Tijdens de twee daarop volgende jaren maakt hij zich onvervangbaar in het netwerk van het verzet. Maar in 1943 wordt hij verraden. Het is de start van een helletocht als Nacht und Nebel-gevangene. Een tocht die hem door de kampen van Esterwegen, Gross-Strehlitz, Gross-Rosen, Dora en Boëlcke-Kaserne Nordhausen zal leiden. Een verhaal getekend door honger, luizen, vrieskou, blinde terreur en totale onmenselijkheid.

Met een voorwoord van Ward Adriaens.

Pieter Paul Baeten bleef tot enkele maanden voor zijn dood getuigen in scholen en begeleidde busreizen voor scholieren naar Buchenwald en Dora. Hij wilde als verzetsstrijder en politieke gevangene vooral de eenheid van België en democratische vrijheden blijven verdedigen. Hij was voorzitter van de Vriendenkring Buchenwald en Groupe Mémoire-Groep Herinnering.

ISBN 978-94 6267 295-6



Mammoet is een imprint van Uitgeverij EPO
www.epo.be



Survivre comme Nacht und Nebel

Deux ans de violence et de privation

Déporté Nacht und Nebel

Pieter Paul Baeten



1941. Pendant que la Belgique souffre sous l'occupation allemande, Pieter Paul Baeten est élève à l'Athénée de Berchem. Une école qui n' échappe pas au conflit mondial.

Un des professeurs enseigne en uniforme SS et cherche à recruter des élèves pour le Front de l'Est. Un autre, farouchement opposé à l'Occupant nazi, rappelle aux élèves la valeur de nos libertés démocratiques.

Pieter Paul et ses amis font le choix de rejoindre les résistants de la *Witte Brigade Fidelio* de Lier. Ils ont à peine 15 ans et déjà responsables de « petites » missions. Pieter Paul, entre autres, distribue clandestinement des tracts... En deux ans, il se rend indispensable au réseau. Et, dès 1943, il sera dénoncé.

C'est le début d'un calvaire comme prisonnier « *Nacht und Nebel* » ; un calvaire qui l'emmènera aux camps d' Esterwegen, Gross-Strehlitz, Gross-Rosen, Dora et à la Boelcke-Kaserne de Nordhausen.

Un récit marqué par le froid, la faim, la violence et l'inhumanité.

Préface du Général e.r. Jef Van den put

Pieter Paul Baeten témoignera jusqu'au bout dans les écoles et au cours des voyages dans les camps nazis, de son engagement de résistant et de prisonnier politique : *Défendre l'unité de la Belgique et les libertés démocratiques*. Il était président de l'Amicale de Buchenwald et du Groupe Mémoire-Groep Herinnering.

ISBN 978-94 6267 295-6



Mammoet est une division de la maison d'édition EPO

www.epo.be